

● BINNENKORT IN DEZE SERIE

De vader op missie tegen de smartphone, de fysicus die een mediastorm veroorzaakte



twintig jaar, of over honderd jaar. Stel dat Wilders wordt gekozen...'

Wat dan?

'Dan denk ik dat de lijsten klaarliggen. Als hij het over kopvoddentaks heeft, gaat het dan over het heffen van belasting? Of over een lijst met mensen die moslim zijn? Ik zeg niet dat het gebeurt, maar je moet er rekening mee houden.'

Is dit niet een achterhoedegevecht? Mensen kiezen er zelf voor om informatie te delen.

'Omdat ze er niet genoeg over nadenken. We moeten eens wat beter naar nerds gaan luisteren. En dan bedoel ik niet de Mark Zuckerberg-nerds of de Bill Gates-nerds. Dat zijn mensen die heel harde, egoïstische keuzes hebben gemaakt. Ze missen een ethisch kompas.'

'Zo'n Zuckerberg verklaart privacy dood. Alles moet transparant worden, want dat is alleen maar goed. Het is een oorlog tegen privacy. Dat is zijn business. Mensen die op Facebook zitten, zijn Zuckerbergs geld. Ondertussen schaft hij een miljoenvilla aan en koopt alle villa's eromheen op om meer privacy te hebben. Die man is zo nep als maar zijn kan.'

'Bill Gates is een veroordeelde economische crimineel die nu met een liefdadigheidsstichting zijn imago probeert te verbeteren (Microsoft is veroordeeld tot boetes wegens het benadelen van concurrenten, red.). Dit zijn de architecten van onze wereld. Als alle kennis bij nog maar een klein aantal partijen zit, ga je een gevaarlijke situatie tegemoet.'

Je hebt een somber wereldbeeld...

'Ik wantrouw niet zozeer de motieven van overheden en bedrijven. Ik twijfel wel aan hun prioriteiten. Natuur, milieu en burgerrechten zijn geen kernwaarden. Economische groei wel.'

'We moeten transparantie eisen. Wie heeft toegang tot persoonlijke data? En waarom? En als een overheid zegt: we gebruiken allerlei bestanden om fraude of terrorisme te bestrijden, dan willen wij het bewijs zien. Zulk bewijs is er heel vaak niet.'

'Het is niet zwart-wit. Natuurlijk is het goed als fraudeurs en terroristen worden aangepakt, maar het om die reden verzamelen van enorme databestanden is niet de goede manier. En wie zegt dat de gebruikte computermodellen niet de verkeerde conclusies trekken?'

'De Piratenpartij komt voort uit de nerdcommunity, uit de internetsecuritycommunity. Het zijn mensen die het internet heel goed snappen, die de architectuur van het internet doorgronden, die heel diep en heel lang over deze kwesties hebben nagedacht. Het zijn mensen die wel ethisch besef hebben, maar die niet worden gehoord. Omdat ze geen bakken met geld hebben, niet op de goede plek zitten of niet meegaan in het huidige systeem. Ik vertegenwoordig die mensen nu. Ja, ik ben de nerdvertaler.'

Andere partijen zijn hiermee toch ook bezig? Als het om zaken als netneutraliteit of encryptie gaat, is Nederland een voorbeeldland.

'Dat zijn kleine gevechtjes. Nederland is juist heel naïef. Ik heb in Berlijn gewoond en daar is het besef veel groter. Daar zien ze de connectie tussen technologie en onze vrijheid.'

Een van de voormalige voorvrouwen van de Piratenpartij in Duitsland, Julia Schramm, kwam in opspraak omdat ze het auteursrecht op haar boek beschermde, terwijl de partij juist vecht tegen auteursrechten. Ze werd de gierige Piraat genoemd...

'O, ja... dat was niet handig. Ik begrijp dat mensen daarin teleurgesteld waren. De omgang met



Nederland is heel naïef. Ik heb in Berlijn gewoond en daar is het besef over de gevaren van internet veel groter

copyright was een van de vroege dingetjes die op internet speelde.'

Dat is toch nog steeds een belangrijk punt van de Piratenpartij?

'Klopt, maar de focus is een beetje verschoven naar privacy, zeker na alle gebeurtenissen rond Edward Snowden en de surveillancesamenleving die hij heeft ontmaskerd. *We have bigger fish to fry...*'

Jij hebt zelf een rechtszaak gevoerd wegens een inbreuk op het auteursrecht van jouw foto's en films. Is dat niet ook in strijd met de beginselen van de Piratenpartij?

'Het is een lang verhaal dat speelde tussen 2011 en 2014, voordat ik bij de Piratenpartij kwam. Een meneer verkocht mijn spullen in zijn eigen winkeltje, gebruikte daarbij misleidende teksten, schreef heel lelijke dingen over mij en zette allemaal pornobanners naast mijn werk. Op mijn verzoeken om er mee te stoppen, reageerde hij volstrekt onredelijk.'

'Ik ben voor het vrij delen van informatie online. Mijn foto's staan op tal van blogjes en websites. Heb ik nooit een punt van gemaakt. Ook niet van The Pirate Bay. Maar deze meneer maakte het te bont. Ik moest een grens trekken. Het beschadigde mij persoonlijk, emotioneel en financieel. Het beschadigde mijn leven. Dat is niet iets wat de Piratenpartij goed vindt.'

'Als ik nu nog in die business zat, zou ik het anders aanpakken. Dan zou ik een ander model kiezen. Dan zou ik waarschijnlijk de foto's vrijgeven en om bijdragen vragen. Economisch had ik dan mogelijk meer succes gehad. Maar toen ik begon, zag het internet er nog anders uit.'

Het kan nog steeds?

'Het is niet meer mijn business. Die foto's staan overal op internet. Veel plezier ermee.'

Ancilla van de Leest (31), geboren Linde van de Leest. Stond in 2014 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam.