

## Opinie & Debat

### Je moet je BSN kunnen veranderen

Door een fout bij de gemeente zijn de persoonsgegevens van drieduizend Amsterdammers bij de verkeerde personen terecht gekomen. Niet alleen het rekeningnummer en de adresgegevens, maar ook het Burgerservicenummer (BSN) van deze mensen ligt zo op straat.

De gevolgen zijn niet te overzien. Met de combinatie van die drie gegevens kan een kwaadwillende persoon een nietsvermoedend slachtoffer financieel, juridisch en persoonlijk te gronde richten.

De oplossing is simpeler dan het probleem. Maak het BSN veranderbaar, net als een pincode. Bij onze banken is het al decennia een gewoonte om binnen een week een nieuwe pincode te geven, als hier aanleiding toe is. Pinpas gestolen? Even een nieuwe pincode aanvragen. Waarom is dit nu zo belangrijk?

Door de jaren heen is het BSN een wondermiddel geworden. Het ultieme transactiemiddel voor al onze publieke diensten, maar ook voor banken en zorginstellingen.

De laatste jaren vragen zelfs sport-scholen, telecomleveranciers en verhuurders om jouw BSN. Soms direct, soms indirect, als onderdeel van het alomtegenwoordige 'kopietje van je paspoort'. Ons BSN slingert overal rond.

De gemeente Amsterdam staat niet bekend om haar expertise als het gaat om haar omgang met persoonsgegevens. Dit moet veranderen. Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. En op de gemeente hebben wij nog een beetje controle.

Wat gebeurt er met jouw gegevens als de sportschool waar je af en toe traint opeens slordig blijkt te zijn? Wat doe je aan de onzorgvuldige telecomleverancier?

Daarom pleiten wij nu voor deze ene simpele maatregel: Als een BSN zo veel wordt gebruikt als een pincode, laat ons dan ook het BSN kunnen veranderen.

Zodra het BSN te veranderen is, zal de waarde hiervan afnemen. De commerciële partijen die hier nu nog om vragen zullen hiermee ophouden. Dan wordt het BSN weer precies waar het ooit voor bedoeld was: een geheime code in een vertrouwensrelatie tussen jou en de overheid.

Als de overheid fouten maakt, moet de overheid het oplossen. Dan moet zij jou een nieuw BSN opsturen. Tegenstanders zullen vrezzen voor de 'bestuurlijk-administratieve continuïteit'. Maar een overheid met een ict-budget van tien nullen moet hier een oplossing voor kunnen bedenken.

Het wordt tijd dat de burgers in Nederland opkomen voor hun rechten. Te vaak worden we weggezet als machteloze slachtoffers van een overheid die haar zaakjes niet op orde heeft. Het debacle van deze maand toont aan hoe kwetsbare burgers (in dit geval uitkeringsgerechtigden) alsmaar kwetsbaarder worden.

De oplossing ligt bij de overheid. Zij beheert onze gegevens, zij moet hiervoor verantwoordelijkheid nemen. Een veranderbaar BSN is een essentiële stap in de goede richting.

**Ancilla van de Leest**, lijsttrekker Piratenpartij Nederland  
**Jelle de Graaf**, fractievoorzitter Piratenpartij Amsterdam West

### Collignon



## Boerkiniverbod is juist onderdrukking



**Münire Manisa** is PvdA-politica in Amsterdam Nieuw-West.

### Boerkini

Een vrouw is prima in staat zelf te beslissen of en welke delen zij wil bedekken.

Het motto van Frankrijk is: 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' (*liberté, égalité, fraternité*). In de praktijk is het alleen geldig voor hen die meegaan in de dominante samenleving.

Geen van die drie kernwaarden vind ik terug in het genomen besluit in de Franse steden om het dragen van een boerkini te verbieden. Hoe sta je garant voor vrijheid als je vrouwen de mogelijkheid ontnemt om vrij te zwemmen?

Hoe verhoudt gelijkheid zich tot de voorrangpositie die mannen en vrouwen zonder boerkini wordt geboden? En over welke broederschap kan je spreken als de minister van (nota bene!) emancipatie aangeeft dat de boerkini iets van archaïsme is en dat ze dat uit alle macht wil bestrijden? Is het vreemd dat men steeds vaker zegt dat er met twee maten wordt gemeten in Europa? Dat je alleen kan rekenen op steun zolang je in de pas loopt?

Ik vind het vreemd dat 'verlichte' geesten vaak aanvoeren dat de hoofddoek een vorm van onderdrukking is en weigeren te geloven dat het een vrije keuze is. Net alsof een vrouw niet in staat is om in alle vrijheid zelf te be-



Vrouwen in boerkini op het strand in Saint-Tropez. Foto Getty

slissen of en welke delen van haar lichaam voor andermans ogen bestemd zijn. Onderdrukking? Onderdrukking is juist je eigen kader aan anderen opleggen en de vrouw verbieden om een boerkini te dragen. Minachting van die vrije keuze en arrogantie alom.

De burgemeester van Cannes gaf aan dat de boerkini doet denken aan islamistische terreur en daardoor agressie uitlokt. Dat zou een bedreiging vormen voor de openbare orde.

Schaam u, o burgemeester! Die openbare orde handhaaft u niet door een groep vrouwen als zondebok aan te wijzen en hun een verbod op te leggen. Die openbare orde handhaaft u door uw inwoners te vertellen dat deze vrouwen net zo veel recht op vrijheid, gelijkheid en broederschap hebben als ieder ander.

U investeert in de toekomst door

met uw inwoners het gesprek aan te gaan over terreur. U investeert in de toekomst door ervoor te zorgen dat uw bewoners mét elkaar in gesprek gaan. Het is een brevet van onvermogen dat u de problemen hebt gepoogd te vermijden door de vrijheid van vrouwen te beperken.

Normaliter zou ik een 'disclaimer' aan deze tekst toevoegen in de hoop dat het zou helpen om vooroordelen over moslims weg te nemen. Ergens tussendoor een opmerking over dat ik ook moslima ben en terreur op welke wijze dan ook veracht en veroordeel. Dat doe ik nu niet.

Misschien uit woede, misschien uit verdriet om de situatie van de vrouwen in Frankrijk, misschien omdat alle cijfers uitwijzen dat juist moslims vaker het slachtoffer van terreur zijn. Dubbel slachtoffer overigens. Als je niet wordt vermoord, word je aan-

gewezen door anderen als dader. Als veroorzaker.

Of misschien... Misschien doe ik het niet omdat 99 procent van de moslims geen terrorist is en het continu uitspreken van moslims de burgemeester van Cannes moed geeft om agressie jegens bedekte vrouwen recht te praten. Misschien doe ik het niet omdat ik er vandaag klaar mee ben dat vrouwen driedubbel worden geraakt.

Ik ben Münire Manisa. Ik ben meer dan mijn religie en geslacht. Ik ben een vrouw die de vrijheid wil genieten om te dragen wat ze wil, ongeacht haar religie en afkomst. Ongeacht de (on)bedekte delen van mijn lichaam. Het is mijn lichaam en ik beslis wat ik draag.

Ik ben Münire Manisa en vandaag sta ik voor de vrijheid van de vrouwen in Frankrijk.